

Het is ochtend.
De lucht ziet nog roze.
Langzaam verschijnt
de gele zon.

Goeiemorgen!



In mijn kamer met rode muren
bouw ik voorzichtig aan mijn toren.

Wat is hij hoog! Te hoog.
Poef, de blauwe blokken vallen om.



Tussen de groene bladeren zitten
lekkere rode vruchtjes verstopt.

Ik pluk ze en leg ze in mijn mandje.
Straks eet ik ze op!

